

EEN THEEPOT MET CITATEN

HET CITATENMUSEUM BIEDT JE HIERBIJ
CITATEN OVER GELUK, OVER ZELFVERTROUWEN,
OVER POSITIEVE GEDACHTEN ...

DOE ER JE VOORDEEL MEE!

Gedachten hebben macht, gedachten hebben energie.
Je kunt je wereld maken of breken
door wat je denkt.
Susan Taylor

De pessimist ziet in elke uitdaging de moeilijkheid;
de optimist ziet in elke moeilijkheid de uitdaging.
L.P. Jacks

De manier waarop we over onszelf denken
heeft alles te maken met hoe onze wereld ons ziet
Arlene Raven
Je moet geloven in geluk,
anders zal het nooit komen.
Douglas Malloch

Geloof dat je leven de moeite waard is
en je geloof zal je helpen om dat waar te maken
William James

Als je blijft zeggen dat de dingen slecht gaan,
heb je grote kans dat je een profeet wordt.
Isaac Bashevis Singer

Als je denkt dat je iets kunt, dan kun je het.
Als je denkt dat je iets niet kunt, heb je gelijk.
Mary Kay Ash

Geluk is het vermogen om het te herkennen
Carolyn Wells

Elke gedachte die we hebben
creëert onze toekomst
Louise Hay

Het leven is als een spiegel.
Lach er in en hij lacht naar je terug.
Peace Pelgrim

Verander je gedachten
en je verandert je wereld
Norman Vincent Peale

Denk aan al het mooie
dat nog steeds in en om ons heen bestaat
en wees gelukkig!
Anne Frank

Geluk is niet afhankelijk van uiterlijke dingen,
maar van de manier waarop wij die zien.
Leo Tolstoj

Een groot obstakel op weg naar geluk
is dat we te veel geluk verwachten
Bernard de Fontenelle

Als mensen ernaar vroegen, zei ik altijd hoe ziek ik was.
Hoe vaker ik dat zei, hoe zieker ik werd.
Tenslotte ging ik zeggen: "Ik word steeds beter".
Het duurde even, maar daarna begon ik me beter te voelen.
Michael Hirsch, AIDS patient

Een mens is net zo ongelukkig
als hij denkt dat hij is
Seneca

Geef me goede gezondheid
en ik zal wel voor het overige zorgen
Marilyn Horne

Mijn gave is dat ik niet mooi ben.
Mijn carrière had niets met uiterlijk te maken,
maar met gezondheid
en goed in vorm zijn.
Shirley MacLaine

Grote dingen zijn niet willekeurig,
maar moeten oprecht gewild worden.
Vincent van Gogh

Je wordt niet geboren als een genie,
je kunt een genie worden.
Simone de Beauvoir

Dit is de weg van vrede:
het goede laten winnen van het kwade,
het ware van het valse
en liefde van haat.
Peace Pilgrim

We hebben geleerd dat macht een positieve kracht is,
mits gebruikt voor positieve doelen.
Elisabeth Dole

Het kan geen kwaad om optimistisch te zijn.
Huilen kun je later altijd nog.
Lucimar Santos de Lima

Als de deur van het geluk zich sluit,
gaat een andere deur open,
maar wij kijken zo lang naar de gesloten deur
dat wij niet zien dat een andere zich voor ons heeft geopend.
Helen Keller

Ik heb gemerkt dat als je van het leven houdt,
het leven ook van jou houdt.
Arthur Rubinstein

We worden vriendelijk gemaakt
door vriendelijk te zijn
Eric Hoffer

Als je je voorbereidt op oud worden,
word je eerder oud.
Anonymus

Leid me niet in verleiding;
ik vind mijn weg zelf wel.
Rita Mae Brown

Als iemand vraagt om succes
en zich voorbereidt op falen,
zal hij de situatie krijgen waar hij zich op heeft voorbereid.
Florence Scovel Shinn

Als je niets verwacht, zul je verbaasd staan.
Want dat is wat gaat gebeuren.
Malcom Forbes

Ik dank mijn succes hieraan:
ik maakte nooit excuses
en accepteerde ze ook niet.
Florence Nightingale

Om onszelf te genezen
moeten we ook de maatschappij genezen
Riane Eisler

Het schrijven van een dagboek
is een reis naar binnen
Christina Baldwin

Mijn stem is nog steeds dezelfde
en dit maakt mij buiten mezelf van vreugde.
O God, als ik eraan denk
wat ik er allemaal mee had kunnen doen!
Jenny Lind

Een mens zal nooit méér uit zijn leven halen
dan wat hij er in heeft gestopt.
William J.H. Boetcker

Als een mens meloenen plant, zal hij meloenen oogsten;
als hij bonen zaait, zal hij bonen oogsten.
Chinees spreekwoord